

# Wandelroute

1,5 km



De wandelroute staat aangegeven op nevenstaande plattegrond van Tinallinge.



Tinallinge

We vertrekken vanaf de kerk, die de gehele dag geopend is. Rondom de 13<sup>e</sup> eeuwse kerk op de wierde van Tinallinge ligt het door 75 jaar oude linden omsloten kerkhof. Hier ligt ook de grafsteen uit 1652 van Joh. Smaltzius sr. predikant van Tinallinge en Ranum. Het graf van ds. Joh. Smaltzius jr. bevindt zich in de kerk.

We lopen langs "Het Gebouwtje". Tot 1928 was dat de school. Op dit moment is er een tentoonstelling van schilderijen en papiersculpturen. Via de Roordaweg volgen we het rondom de wierde gelegen "ossenpad". Dit ossenpad volgen we: de "Eerste Grunneger Toalroute" met gedichten van o.a. Jan Boer en Saul van Messel (pseudoniem van Jaap/Jacob Meijer).

Onderweg komen we langs de kruidentuin, die vrij toegankelijk is. Tegenover de kruidentuin ligt de boerderij Ter Weer. Daar stond vroeger de borg Ter Weer. Het terrein is nog herkenbaar aan de gracht. We vervolgen de route langs de Gruijsweg en komen uiteindelijk terug bij de kerk.

**Bent u nog niet uitgewandeld, dan kunt u in Baflo en Rasquert de Toalroute vervolgen.**

U gaat dan ten westen van Tinallinge via de Ter Weerweg langs het Rasquerder Maar. Dit was vroeger het jaagpad voor schepen. Over de Nieuwe Til (één van de weinig overgebleven paardentillen) gaat u naar Rasquert - Baflo. Deze wandeling is ca 3 km lang. Aan het einde van de Kievesterweg gaat u linksaf en daarna gelijk weer rechts (over de Swientil) om de Toalroute te vervolgen.

Zie hiervoor ook:

**Route 3: Wandelroute door Baflo en Rasquert.**



Onze Lieve Vrouwe Kerk



Kerkhof rond de kerk



Boerderij Ter Weer